

LO-formand Lizette Risgaards tale til Socialdemokratiets kongres, 16. september 2017

NB: Det talte ord gælder

Kære kongres, kære socialdemokrater, kære venner.

Hvor er det skønt at være sammen med jer igen her i Aalborg.

Sikke en stemning der er her i salen, sikke en debatlyst, det er dejligt at mærke. Jeg håber, I vil bruge den energi og det engagement på at være med til at dreje samfundet i den rigtige retning.

Han er ellers rimelig kreativ, ham vores statsminister. Ja, det må vi da gi' ham. Når han ikke kan få sit forslag igennem, forsøger han at forklæde det, pynte lidt på det og fremsætter det så igen:

”Nå! I vil ikke have lettelser af topskatten? Hvad så med lettelser af skatten for toppen?” □

Lars Løkke, det er altså det samme. Resultatet er det samme. Mere ulighed, mindre velfærd.

Den falder vi ikke for. Og det gør I heller ikke! Og det håber vi heller ikke, de gør ovre i Dansk Folkeparti.

Regeringen har forsøgt at sælge deres forslag som en gevinst for HK'eren. Men, kære venner, uanset regnemetode, så er faktum, at hovedparten af skattelettelserne falder direkte ned i lommerne på de højestlønnede. Og skulle nogen stadig være i tvivl om det, ja så kan de jo spørge skatteministeren, finansministeren, eller regeringens selvbestaltede minister for større ulighed, Joachim B. Olsen. De siger det helt ærligt: Regeringen øger uligheden. Med åbne øjne! Ja, det er jo en ren tilståelsessag.

I LO er vi ikke imod regeringens forslag, fordi vi er misundelige over, at lønmodtagerne ikke får mest. Nej, vi er imod, fordi vi hellere vil have bedre velfærd og uddannelse. Fordi vi hellere vil have et samfund med mere lighed og større tryghed.

Fagbevægelsens medlemmer ville da gerne have flere penge i lommerne. Men de vil langt hellere være sikre på, at deres forældre på plejehjemmet har det godt, og at deres børn i folkeskolen lærer at læse og skrive.

De medlemmer jeg kender, de vil altså hellere have et bedre arbejdsmiljø og en ordentlig indsats mod social dumping.

I LO har vi ikke noget imod, at det bliver billigere at få gjort rent derhjemme. Men vi hellere vil have, at der bliver gjort ordentligt rent på sygehusene.

Og det er heller ikke fordi, vi ikke under Brian Mikkelsen en billigere Lamborghini – det kan vi jo godt forstå, at han gerne vil have. Vi vil bare hellere have, at der er råd til nyt udstyr på erhvervsskolerne.

Der er noget, jeg har undret mig lidt over, et paradoks.

Lige nu er der godt gang i dansk økonomi. Der kommer flere ordrer ind i virksomhederne, der er større behov for flere medarbejdere, og derfor vil regeringen gerne have flere til at arbejde. Så langt så godt.

Men når der kommer flere børn og ældre ind i de offentlige institutioner, så vil regeringen ikke sørge for flere pædagoger og SOSU-assistentter.

Det er da paradoksalt. Og det er forkert, kære venner!

Og Lars Løkke, ja, han mener jo dybest set, at enhver er sin egen lykkes smed. Løkkes smed ... Vi har altså mere brug for nogle rigtige smede i det her land, industriteknikere, elektrikere, dygtige håndværkere, som kan tage fra og få ting til at ske.

Det er også det, virksomhederne vil have – dygtige faglærte af alle slags. De siger selv, at deres største udfordring er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Jamen, så er løsningen jo ikke at sænke skatten, nej, det er bl.a. at investere i opkvalificering og i uddannelse – i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i voksen- og efteruddannelse. Så alle bliver klar til fremtidens arbejdsmarked. Så alle kommer med. Det ved jeg, at vi er enige om her i salen.

Lige nu går det den forkerte vej. Færre tager en erhvervsuddannelse. Færre tager efter- og videreuddannelse. Og der er stadig børn, som ikke har helt basale færdigheder i orden, når de går ud af folkeskolen. Det går bare ikke, kære venner.

Men hvad gør regeringen? Ja lige nu kører de som en blind høne grønthøsteren hen over blandt andet uddannelsesområdet endnu en gang. Det er simpelthen hovedløst. I en tid, hvor vi skal have uddannet flere faglærte og efteruddanne mere, så skal skolerne skære igen og igen.

Kære venner. Vi har brug for at trække samfundet i en anden retning. Vi har brug for en regering og et flertal, som vil prioritere uddannelse og velfærd.

Mette, jeg er glad for, at du så klart har sagt, at det er dét, I vil. At det er dét, du vil, når du bliver statsminister.

Jeg er også glad for, at du har fokus på tryghed og arbejdsmiljø i din tale. Ingen bør risikere liv og lemmer, fordi de passer deres arbejde – hverken på arbejdet eller i fritiden.

Jeg har sagt det før: Ingen fængselsbetjente skal være alene på arbejde. De skal ikke føle, at det er dem, som er fanget – og ikke de indsatte – fordi de ikke kan gå rundt i fængslet uden at risikere at blive slået ned.

Ingen ansatte på bostederne skal være bange for at blive stukket ned eller ja, jeg siger det: Dø af at passe deres arbejde. Og det gælder naturligvis på alle arbejdspladser, ingen arbejdere skal være bange for ikke at komme hjem til familien efter arbejdstid.

Alle skal have ordentlige forhold, tryghed og sikkerhed på deres arbejdsplads. Det skal vi have råd til. Og vi skal have råd til ordentlig kontrol fra Arbejdstilsynet – det forventer jeg også, at I vil prioritere, når I kommer i regering igen.

Vi kan også gøre noget i mellemtiden, mens vi venter. Vi kan nemlig også gøre noget i kommunerne og i regionerne. I LO glæder vi os til valget i november. Fordi meget af det, vi går op i, kan og skal der handles på lokalt.

Det er jer, derude lokalt, som kan vælge at prioritere uddannelse og velfærd, og at gøre en indsats for at få alle med.

Det er jer, ude lokalt, som skal sikre, at folk har råd til en bolig i nærheden af deres arbejdsplads.

Og det er jer, ude lokalt, som skal sørge for krav om kvalitet, når opgaver sendes i udbud. Krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår og om lære- og elevpladser.

I LO vil vi anbefale at stemme på kandidater, som vil noget på disse områder. Og lur mig, om ikke mange af de socialdemokratiske kandidater kan bakke op om dem.

Jeg vil i hvert fald opfordre alle, som vil sætte fokus på lønmodtagernes dagsorden, til at tage kontakt til den lokale tværfaglige fagbevægelse – til vores LO-sektioner. De vil være aktive i valgkampen. Så tal med dem om, hvordan vi kan arbejde sammen om at udvikle samfundet i den rigtige retning.

Så vi kan skabe et Danmark, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge.

I LO siger vi til vælgerne: Valget er dit! Og så håber vi, at I griber bolden.

Tak for ordet – og fortsat god kongres.